

Op een liedblad uitgegeven door Alfons Vanderplancken vonden we een (zoveelste) anti-oorlogslied, ditmaal gezongen op de wijze van "Spaanse nachten". De Vanderplanckes waren een hele familie van marktzangers (er is ook Leon, Ernest en Josefiene) die in en rond Gent hun liedjes zongen. We vonden dezelfde tekst ook terug in het boek "Lionel Bauwens, de onvergetelijke marktzanger" waarin Roger Hessel vrijwel alle door Tamboer geschreven en gezongen teksten opnam. Dit impliceert dus dat Lionel Bauwens de feitelijke tekstschrijver is en dat Vanderplancken het lied van hem kocht of "leende".



De familie Vanderplancke in actie, weliswaar na WO II aan de verwoeste gebouwen te zien.

Het lied is geschreven en gezongen vlak voor WO II uitbrak en is een - vergeefse - oproep aan onderhandelende regeringen om niet nog eens een wereldbrand te ontketenen, de Grote Oorlog 14-18 zat bij de meeste toehoorders immers nog fris in het geheugen.



De melodie "Spaanse Nachten" alias "De spaanse vluchteling", alias "Verlaten" alias "Frontsoldaat" leerde Tamboer van Willy Derby die in 1936 naar aanleiding van de [Spaanse burgeroorlog](#) een [lied hierover zong](#) dat ook in Vlaanderen zeer populair werd. Derby vertelt daarin het wedervaren van een uit Spanje gevluchte man die zowat alles verloren is wat hij bezat omwille van een opstand waar hij niet om gevraagd had. Hij zwerft verlaten langs de straten en kan het leven haten...

Het is dus niet zo verrassend dat Tamboer de melodie gebruikte voor een ander anti-oorlogslied.

## De wereld roept om vrede

Groot is d'herinnering nog aan den strijd  
van 't jaar veertien.  
en elken dag spreekt men nog van dien tijd  
't Geen was te zien.  
Slachtoffers klein en groot  
vier jaar heeft men gedood.



*Refrein:  
Wij vragen vrede  
hoort onze bede  
bepleit uw rede  
onder elkaar  
met zachte woorden  
maar niet met moorden  
overwint men een nieuw oorlogsgevaar.*

Niemand op aarde die vraagt dat zijn zoon  
weer vechten moet.  
Veel moeders smeken op weerloze toon:  
"Vergiet geen bloed"  
Want op het doden veld  
rust reeds mijn steun als held.

't Leven is zalig, al is het van tijd  
droef om ons heen.  
maakt u dus niet tot den oorlog bereid,  
komt overeen.  
De spreuk van groot en klein:  
laat ons verbroederd zijn!



[Partituur \\* De wereld roept om vrede \\*](#)



1. Willy Derby op 78-toerenplaat (fragment)