

18. DE BLAUWE KIEL. (+)

(Vlaamsch Volkslied.)

Marschbeweging.



Des morgens vroeg als mij de klok komt wek - ken, Danspring ik



uit mijn bed, be - gin met spoed; Ik kleed mij aan om mijn



lichaam te be - dek - ken Met mijnen kiel, hij staat den werkmán



goed. Reeds wel - ge - zind be - geef ik mij aan



't wer - ken. 't Is mij ge - lijk al wat de rij - ke



doet; Mijn werk geeft kracht om 'thar - te te ver -



-ster - ken: De blau - we kiel, die staat den werk - man



goed! Mijn werk geeft kracht om 'thar - te te ver -



-ster - ken: De blau - we kiel, die staat den werkmán goed!

2

Als werkmanskind ben ik op aard' geboren,
 Mijn zweet alleen verschaft mij veel geluk,
 De rijke pracht kan niet mijn hart bekoren,
 Mijn werk alleen verjaagt mij tijd en druk.
 Mijn hart is niet verlekkerd op kasteelen,
 't Is mij gelijk, al wat de rijke doet,
 Mijn werk alleen kan steeds mijn zinnen streelen,
 De blauwe kiel, die staat den werkman goed! } *bis*

3

Een werkmanskind is in het lot gevallen,
 Ziet, hij vertrekt met z'n pakje in de hand,
 Hij wordt soldaat en wil zich' goed gedragen,
 Van korporaal wordt hij terstond sergeant.
 Als officier ziet men hem wederkeeren;
 't Is hem gelijk, wat lof men hem aandoet;
 Eer hij vertrok, droeg hij geen and're kleeren } *bis*
 Dan eenen kiel, die stond den werkman goed!

4

De blauwe kiel bestaat reeds lange jaren,
 Hij is ook voor geheel het werkgeslacht;
 Men ziet hem door de kunstenaars dragen,
 De kiel verwekt dikwijls een scherp gedacht.
 Rubens, van Dijck en vele groote mannen,
 Als kunstenaars bekend, uit Belgisch bloed,
 Droegen den kiel met fierheid om hun leden } *bis*
 Hoewel een kiel, hij staat den werkman goed!

5

De week is uit, ik heb mijn loon ontvangen,
 Ik ga naar huis, mijn vrouwtje wacht op mij,
 Zij drukt een kus zoo zachtjes op mijn wangen,
 Geen mensch op aard' heeft meer geluk dan wij.
 Nu mag ik ook een smaak'lijk pintje drinken,
 Ik kleed mij aan met beste jas en hoed!
 Des anderdaags, herneem ik weer met vreugde } *bis*
 Den blauwen kiel, die staat den werkman goed!