

Marktzanger Leon Vanderplancke laat de Duitse Keizer Wilhelm dialogeren met zijn keizerin. Zij komt vanaf strofe 2 mee aan het woord en is er sneller dan hij van overtuigd dat ze de oorlog moeten opgeven.

Vanderplancke zegt dat zijn lied moet gezongen worden "Op een bekende wijze"; Dat is - denken wij - "La Souris Noire" dat we al eerder in oorlogsliederen tegenkwamen



## Keizer's droom

867 [A] Leon Vanderplancke [C] R. Desmoulins (1881-1939)

[HIJ] Ach wat zie 'k met de Belgen mijne pere!  
'k Moest al lang in Parijs gaan dineren  
En alles ging zo goed bij 't beginnen  
'k moest overwinnen, dat was mijn droom.  
Mijn soldaten verliezen hun zinnen  
en zij keren terug zonder pinne.  
Schier geen mannen van den slag  
ja 't verslecht van dag tot dag,

't was al bloed da'k voor mijn ogen zag

“

*Ja, geteld zijn mijne dagen  
Gans mijn leger is verslagen  
't Is al dat bloed van vrouwen, kind en maagd  
dat ik vergoot, dat mijne ziel doorknaagt.  
En de Belgen zijn verbolgen,  
't zal mij in zijn furie volgen  
en mij komen tergen tot mijne straf  
Ja, tot aan den boord van 't graf.*

[ZIJ] Maar de Belgen zeer slim en veel wijzer  
Lokten hier al uw volk aan den IJzer  
Gij wildet 't overgaan nog proberen  
Zij refuseren, 't was een begin  
[HIJ] 't Ging te ver en dat was toch te vele,  
't water stond er soms tot aan ons kele  
want wij konden niet meer voort.  
Al mijn kleinen zijn vermoord  
of met de bajonet doorboord

“

*[ZIJ] Hebt gij ooit op de slagvelden  
aan verminkten en die helden  
en aan het sissend bloedbad gedacht  
dat gij ons eigen volk hebt toegebracht?  
Dacht gij aan die jongelingen,  
aan moeders en zuigelingen  
die g'hebt gedood, gemarteld en bespot,  
deed smachten in het kerkerslot?*

[HIJ] Ach 't is waar ik verloor mijne zinnen  
Had 'k geweten 'k trok nooit België binnen  
en ik zie mij van elkeen vervloeken,  
uit alle hoeken van dorp en stad.  
[ZIJ] Ja, waarom? Gij als machtigen keizer,  
zaagt gij in dezen oorlog niet wijzer?  
Kom wij vluchten uit Berlijn,  
Tobie zit al aan den Rhijn,  
daar zal hij wel gewroken zijn.

“

*[ZIJ] Smeekt de Belgen om genade*

“ [HIJ] Welk een schand voor 't volk, en schade  
dat hunnen keizer knielend beeft en bid  
om al mijn staten en om mijn bezit  
Ik zal het voor eens proberen  
Ziet, zij allen refuseren  
Ach vrouw, 'k gevoel er de genadeklop  
op mijn marmelade kop.



[Partituur \\* Keizer s droom \\*](#)



1. instrumentaal

*Bronnen:*  
zangwijze: "La souris noire" cfr. [Hulde aan onze soldaten](#)

*liedblad Leon Vanderplancke, Stoom-Drukkerij H. Van den Broeck-Jacobs, St. Janstraat, (Park) Aalst*