

Leugenliedjes, ook populair!

U kent zeker het verhaal van de [Jan die laat thuiskwam](#) en vele bewijzen ontdekte van overspel vanwege zijn echtgenote, maar die had voor elk vreemd voorwerp dat Jan aantrof een spitsvondige uitleg.

In hetzelfde straatje zit het liedje “Dat kan niet bestaan”: een opsomming van onmogelijke situaties, maar op het einde van elke strofe komt het zogenaamde toppunt van onmogelijkheid. Dat doet ons een beetje denken aan het procédé van “[Café zonder bier](#)”, waarbij eveneens naar een onverwachte (nu ja) climax wordt toegewerkt.

Harry Franken tekende dit lied op in Retie en Dessel, we hebben het nergens anders teruggevonden.

Wij beperkten onze versie tot 6 (bewerkte) strofen; het is niet moeilijk andere strofen voor dit lied te bedenken, en dat is ongetwijfeld ook gebeurd telkens het ergens op een familiefeest werd gezongen.

Ne kale kop met haar op, ne sneltrein in de goot,
ne moor met een soepterrine, ne stoel op ene poot,
een goei pint bier met wratten op, ja, dat kan nog bestaan,
maar 'n varken met een zwembroek aan
hebben wij nog nooit zien gaan.



Refrein:

**Neeje, neeje, neeje, neeje,
dat kan niet bestaan.
Neeje, neeje, neeje, neeje,
dat kan niet bestaan.
Neeje, neeje, neeje, neeje,
dat kan niet bestaan,
maar een ...**

Een landje zonder leger, ne winkel zonder keus,
een appelsien met graten, een hele kleine reus,
soldaten zonder wapens, ja dat kan nog bestaan,
maar 'n ezel met een golfbroek aan
hebben wij nog nooit zien gaan.

Een auto zonder wielen, een baby zonder fles,
een lege zee met water en mannen met een tres,
nen dopper met een pluimhoed, ja, dat kan nog bestaan

maar ne koning met een salopet
hebben wij nog nooit zien gaan.

Een bolhoed met reclame, een hond met een lang kleed,
een kat die mee de was doet, een kind dat alles weet,
ne vent die kousen stopt, ja, dat kan nog bestaan,
maar ene die geen biertje lust
hebben wij nog nooit zien gaan.

Een tijger met een trouwring, een koe met een gilet,
een denneboom met bloemen, een geit met een soirée,
een neus met zeven gaten, ja, dat kan nog bestaan,
maar een vrouw die niet lameren kan
hebben wij nog nooit zien gaan.



[Partituur * Dat kan niet bestaan *](#)



1. versie Stafke Fabri - cfr. reactie hieronder