

Een jongeman spot met een gebocheld ventje maar krijgt het deksel op de neus: de bultenaar blijkt een vat vol wijsheid.



Gevonden in “Het volkslied in West-Vlaanderen” van Roger Hessel

“Gedeeltelijk opgetekend bij Leonie Jacques, Torhout en de volledige tekst gevonden in een oud liedschrift te Eernegem.”

Originele (?) versie met afwijkende melodie en tekst in “De Vlaamsche Zanger” deel 2 - nr. 92 (eerste druk 1899)

De bultenaar

Auteur: Onbekend

'k Was nog jong en 'k zag een ventje
met een grote hoed op 't hoofd

sleepkes aan z'n pitteleerken ⁽¹⁾
en zijn broekje opgesloofd.

't Had een grote bult van voren

rond als een gedraaide tol ⁽²⁾
en op zijne rug een toren
heel zijn pitteleerken vol

“

**Pitteleerken tra la la,
pitteleerken tra la la,
heel zijn pitteleerken vol.**

Lachend sprak ik tot dat ventje:

“Vriendje zeg mij toch eens vlug,
wat bewaart gij op uw hertje
en wat draagt gij op uw rug?”
‘t Ventje zuchtte: “Jonge spotter,
‘k zou u liefst geen antwoord biën
maar ‘k zal u de wijsheid leren
en u beetren ook misschien.”

“
**En u beetren tra la la,
en u beetren tra la la,
en u beetren ook misschien.**

“Al wat op de aard mij toelacht
druk ik dankend op het hert.
‘t Bitter werp ik op de rugge
en ik lach met aardse smert.
‘k Draag van voren mijn gebreken,
‘k heb ze steeds voor ogen staan;
die van achtren zijn van andren,
maar die trek ik mij niet aan!”

“
**Maar die trek ik tra la la,
maar die trek ik tra la la,
maar die trek ik mij niet aan.**

‘t Ventje zweeg en rood van schaamte
sloeg ik zwijgend d’ogen neer
sedert dat ik het ontmoette
spot of schimpe ik niet meer.

“
**Spot of schimp’ik tra la la,
spot of schimp’ik tra la la,
spot of schimpe ik niet meer.**

-
- (1) Een jas met 2 slippen
 - (2) Een draaitol was een bekend stuk speelgoed





1. opname W&P 1999